

Beste medestudent,

Onlangs kreeg ik de vraag van enkele cursusstudenten om de leesgroep rond Een Cursus in Wonderen terug op te starten. En ik wil heel graag op deze impuls ingaan! Wonderen vinden steeds hun eigen weg
□

We kunnen maandelijks samenkomen, bij mij thuis in Beveren, telkens op een donderdagavond. We lezen samen een stukje uit de Cursus, waarover we dan van gedachten wisselen. Uiteraard maken we ook ruimte om telkens onze ervaringen van de voorbije weken m.b.t. de Cursus te delen en zo mekaar tot inspiratie te zijn.

De eerste bijeenkomsten zijn op donderdag 18 oktober, 22 november, 20 december, telkens van 19u30 tot 21u30. Investering mag een vrije bijdrage zijn.

Heb je interesse, dan hoor ik het graag van je. Dan ontvang je van mij verdere gegevens. Je mag deze informatie uiteraard ook delen met mensen, waarvan je weet dat ze, net als jij, het gedachtegoed van ECIW in hun hart dragen.

Wonderlijke groet,
Ann Van Daele