

Biblos-reeks

door Willem Glaudemans

De Biblos-reeks is een serie boeken die tezamen een geheel vormen maar ook afzonderlijk gelezen kunnen worden. Ze behelzen een breed scala aan onderwerpen, en zijn allemaal geschreven vanuit het perspectief van de ziel.



Wil je weten hoe scheppen in zijn werk gaat? Hoe je dit in je dagelijks leven *bewust* kunt toepassen? Je doet het namelijk al, want we zijn allemaal scheppende wezens in een voortdurend scheppend universum. Scheppen is leven en leven is scheppen. Wil je bewust in die stroom van creatieve energie gaan staan die alles doordringt? Scheppen is vreugde!

Dit boek toont je de scheppende principes, zowel praktisch als poëtisch. Het is voor iedereen bestemd, niet alleen voor kunstenaars of creatievelingen. Iedereen is een scheppend wezen, ook al denk je zelf misschien van niet.

Prijs: €22,50



Wat gebeurt er met de ziel na de dood? Kun je daar goede informatie over krijgen? Dit boek beschrijft stapsgewijs de reis van de ziel na het verlaten van het lichaam, het afscheid van geliefden, het welkom aan gene zijde, de reis door de lichtsferen, je Thuiskomst. De informatie komt uit oude geschriften, esoterie, bijna-dood ervaringen en modern bewustzijns onderzoek.

Boek van het Eeuwige Leven: bedoeld voor...

Dit boek is voor nabestaanden, stervenden, geestelijk verzorgers, ritueelbegeleiders, stervensbegeleiders, hospicemedewerkers en begrafenisondernemers. En vooral een boek van de levenden. Want wie antwoorden heeft over de dood, gaat anders leven.

Prijs: €22,50



Dit is een praktische gids van wond naar wonder, om te leren vergeven. Je krijgt twee manieren aangereikt om direct aan de slag te gaan met het vergeven van anderen en jezelf. Want iedereen komt in zijn relaties vergevingskwesties tegen. En als je het gedaan hebt concludeer je achteraf: in wezen is vergeven niet moeilijk. Had ik het maar veel eerder gedaan!

Vergeven is zo belangrijk in ieders leven, je kunt niet zonder om in vrede te blijven. Dit boek is voor iedereen met vergevingskwesties, maar ook voor begeleiders, counselors, coaches, pastors, psychologen. Vergeven kan vastzittende patronen vlot trekken en oude verhalen doen verdampen.

Prijs: €22,50



Waarom ben je op aarde? Wat geeft jouw leven richting en vervulling? In dit boek vind je handreikingen om je missie te ontdekken. Je missie heeft verschillende niveaus die allemaal worden behandeld: wat je met je talenten doet, wat je levensthema's zijn, wat je met zielsverwanten doet, waar je ziel al in verschillende levens aan werkt.

Dit boek is bestemd voor ieder die zoekt naar zin en vervulling in zijn leven. Maar ook voor loopbaanbegeleiders, decanen, coaches en HR-medewerkers. Je missie leven is grote vreugde.

Op zoek naar de geleide visualisaties? Ga naar [Media](#).

Prijs: €22,50



Heb je je wel eens afgevraagd hoe de schepping in elkaar zit? Of er wetten bestaan die alles regeren? Dit boek geeft je de Wet van Creatie waar alle andere universele wetten onderdeel van zijn. Zo vormen ze één geheel. Kennis van deze wetten heeft direct praktische gevolgen voor je leven. Want mét deze wetten leven zorgt voor moeiteloosheid, tegen deze wetten in leven is als roeien tegen de stroom op.

Dit boek is bestemd voor filosofen, psychologen, kosmologen, theologen, metafysici en mystici, en vooral voor ieder die een leidraad in zijn leven wil hebben om bewust en scheppend te leven.

Prijs: €22,50



Wil je weten wat licht en liefde zijn en hoe ze ons leven vormgeven? Het zijn de twee oerkrachten in de schepping. Van licht is alles gemaakt op het allerkleinste niveau. En liefde is wat alles bij elkaar en in beweging houdt. Licht vormt de bouwstenen waarmee liefde scheidt. Dit boek geeft fysische en metafysische achtergronden van licht en biedt je vierenvestig aspecten van liefde.

Dit boek is bestemd voor begeleiders, coaches, voor mensen die in rituelen of meditaties voorgaan en hier inspiratie kunnen vinden. En vooral voor iedereen die bewust deze krachten in zijn leven werkzaam wil maken.

Prijs: €22,50



Ben je onderweg om te ontdekken wie je werkelijk bent en wat je allemaal niet bent? Sta je op het punt om die omslag te maken? Dit boek helpt je om los te laten wat je niet bent: je lichaam, je gevoelens, je denken, je persoonlijkheid en je ego. En reikt je aan wat je wél bent. Het biedt je verschillende wegen naar het Zelf, dat in wezen niet in woorden kan worden uitgedrukt.

Dit boek is bestemd voor mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in non-dualisme en advaita vedanta. Voor ieder die zichzelf de vraag stelt: wie ben ik werkelijk? Je mag stoppen met zoeken, want dat staat het vinden in de weg. Het gaat om herinneren en ontwaken.

Prijs: €22,50



Dit boek is een introductie op de hele Biblos-serie. Het geeft het achtergrondverhaal hoe de reeks tot stand is gekomen. Geeft een samenvatting van elk boek, beantwoordt de meest gestelde vragen en geeft nieuwe praktische toepassingen op al deze onderwerpen. Ook laat het zien hoe de zeven delen van de reeks met elkaar samenhangen.

Dus als je eerst meer over een bepaald boek wilt weten, of een overzicht wil krijgen over het geheel, kan dit boek je van dienst zijn. Je loopt ernstig het gevaar dat je daarna meer wilt weten.

Prijs: €22,50



Dit boekje is geschreven als een soort gebruiksaanwijzing voor het leven op aarde. Wat moet de ziel weten om hier te kunnen leven?

Het boekje behandelt de onderwerpen van de boekenreeks in een verkorte en toegankelijke vorm: levensmissie, relaties, vergeving, leven na de dood, geld en vermogen, universele wetten. Iedereen kan dit lezen.

Het is met name ook bestemd voor jongeren. En blijkt een leuk cadeautje te zijn om weg te geven, of om met elkaar over te praten.

Prijs: €7,50



Willem Glaudemans is al vele jaren een geliefd auteur van Ankh Hermes.

Hij was de eindredacteur van de vertaling van *Een Cursus in Wonderen* en medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften. Hij schreef de complete Biblos-serie (Boek van wonderen, Boek van het eeuwige leven, Boek van vergeving, Boek van de levensmissie, Boek van de Universele Wetten, Boek van het Licht en de Liefde, Boek van het Zelf, Boek van het Scheppen). Een aantal hoofdthema's waarmee hij zich bezig houdt zijn vergeving, *Een Cursus in Wonderen*, levensmissie, non-dualiteit, leven na de dood en schepping.

De Biblos-serie is daar het meest tastbare gevolg van.

Prijs per boek: €22,50 exclusief verzendkosten.

Uitzondering: Reis van de ziel: €7,50 excl.verzendkosten

Wens je hele reeks aan te kopen of meer dan 3 boeken, vraag dan de speciale voorwaarden via ons mailadres: eciw-vlaanderen@proximus.be