

Het wonder gebeurt



Memory Lane

*Welkom op onze samenkomst "het wonder gebeurt"
zondagvoormiddag 23 september 2018
gebaseerd op het boek "Een cursus in wonderen".*

Een weg die kan leiden tot begrip en inzicht. Het omhulsel valt weg zodat de ware kern zichtbaar wordt. Wie ben ik "echt" ? .Hoe kan ik de ander" echt "ontmoeten ? . Wat zijn onze struikelblokken.... Geen instant, eenvoudige pasklare antwoorden op tal van vragen, maar een dagdagelijks werken aan "oordeel-loos" bestaan. Beperkt denken verandert in "het zien van éénheid". En dan..... verwonderd van het wonder dat geschied.

Voor veel mensen is " een cursus in wonderen" een manier van leven geworden, die hen gelukkiger , liefdevoller en vrediger heeft gemaakt. Geleid en gesteund door hun innerlijke gids veranderde hun leven van overleven naar het " omarmen " van het leven.

Een warme oproep voor mensen die samen een weg willen gaan van acceptatie, mededogen, vergeving en liefde om dichterbij je ziels-kern te komen.

*Deze voormiddag wordt door **Paul** begeleid, begeesterd door " een cursus in wonderen ". Het liet hem niet meer los en via meditatie kwam hij tot het inzicht dit te delen met anderen en er mee te werken via gesprek, meditatie....vanuit eenvoud en grote dankbaarheid.
Deze gespreks-voormiddag is vrij van enige vorm van religie, ras, cultuur, status. Iedereen is welkom.*

Aantal deelnemers 10

we starten om 10u00. Welkom vanaf 9u30. We eindigen om 12u30

Thee, koffie, versnaperingen, inbegrepen

deelname in de onkosten : 10 euro

***Paul Daenen:** pauldaenen@gmail.com GSM/ 0477398766*

***Gerda Copermans:** gerda.copermans@hotmail.be GSM /0473491539*

M. Stansstraat 40 3650 Dilsen Stokkem

*Neem pen, papier , eventuele nota's of het boek mee .
en warme sokken mee en je verlangen om " geraakt te worden"*

Paul en Gerda

volgende data: zondag 21 oktober 2018

zondag 18 november 2018

zondag 9 december 2018