



In memoriam Bob Hermans (1958 – 2021)

Met droefheid melden wij dat Bob Hermans vrijdag 30 juli 2021 is overgegaan.

Bob stond mee aan de opstart van onze vereniging en hij was jarenlang een van onze werkende leden.

Hij behoorde tot het Belgisch-Nederlandse vertaalteam van 'A Course in miracles' en was ook oprichter van 'vzw Wonderwerking' en hij gaf les aan de Levensschool.

Vanaf de lancering van de Nederlandse uitgave in november 1999 was hij in Vlaanderen de absolute pionier voor de bekendmaking van '*het blauwe boek*'. Hij doorkruiste het ganse land om het boek bekendheid te geven. Hij gaf lezingen, workshops en individuele consulten allemaal in het kader van '*Een Cursus in Wonderen*'. Dit zowel in binnen- als buitenland.

Als regelmatige gastspreker voor de stichting 'Miracles in contact', kende men Bob daar "als iemand met een geheel eigen stijl, die als geen ander een serieus en diepzinnig onderwerp op een luchtige manier en met een kwinkslag kon brengen". Zijn lezingen waren dan ook altijd helder en doorspekt met humor. Samen met zijn partner Nelly begeleide hij ook leesgroepen.

Op de dag van zijn overgang was dit de zeer toepasselijke Werkboekjes van de dag:

Les 211

Ik ben niet een lichaam. Ik ben vrij.

Want ik blijf wie ik ben, zo schiep God mij.

1. (191) Ik ben de heilige Zoon van God Zelf.

In stilte en in ware nederigheid zoek ik Gods glorie, om die te aanschouwen in de Zoon die Hij geschapen heeft als mijn Zelf.

Laten we Bob herinneren in ons gebed als een broeder van liefde.

Dankjewel Bob, voor je inzet en voor wie je was.

Wij zijn heel dankbaar dat wij je in ons leven hebben gekend.

Tot later.

Het voltallige ECIW-Vlaanderen team