

Kenneth Wapnick

vlucht voor liefde loslaten (2011)

Samenvatting

Uitgeverij Inner Peace Publications presenteert een nieuwe vertaling uit de serie “*Een Cursus in Wonderen* in de praktijk”, van Kenneth Wapnick: “Je vlucht voor liefde loslaten.

Van dissociatie tot acceptatie van *Een Cursus in Wonderen*.” De oorspronkelijke titel: “Ending Our Escape From Love. From Dissociation to Acceptance of A Course in Miracles”, is gebaseerd op een audio-uitgave van “Escape from Love”, en bevat eveneens verzamelde discussies van workshops die ook gericht waren op het bekende probleem van de weerstand. Hierdoor kan het gezien worden als een metgezel van het eerder verschenen boekje: “Ending Our Resistance to Love. The Practice of A Course in Miracles.” In het Nederlands vertaald en uitgebracht door Miracles in Contact (2006) als: “Je weerstand tegen liefde loslaten. Een cursus in wonderen in de praktijk.”

Het thema van de weerstand raakt precies de kern van de moeilijkheden met de Cursus, omdat deze weerstand de bron blijkt te zijn van het onvermogen van zelfs de trouwste aanhangers om de Cursus te leren, laat staan om de principes van vergeving en het loslaten van oordelen in praktijk te brengen. Het liefdevolle pad naar de Verzoening begint met je angst ervoor te herkennen, om niet te spreken van je angst voor de liefde daarachter, om daarna verder te gaan door oordeelloos te kijken naar je verdedigingen (weerstand) tegen de keuze terug naar huis te gaan. Op deze manier lost de muur van dissociatie op, en staan we Een cursus in wonderen toe het middel te zijn om de Correctie te aanvaarden die het ontwaken uit de afscheidingsdroom van het ego aankondigt, en het doel te bereiken dat we zoeken.

O mijn broeder, kende je enkel de vrede die jou omhullen en zuiver en lieflijk bewaren zal, geborgen in de Denkgeest van God, je zou niet anders kunnen dan Hem tegemoetsnellen waar Zijn altaar is. Geheiligd zij jouw Naam en de Zijne, want hier in deze heilige plaats zijn ze verenigd. Hier buigt Hij Zich voorover om jou tot Hem te verheffen, weg uit illusies naar heiligheid, weg uit de wereld naar de eeuwigheid, weg uit alle angst en teruggegeven aan de liefde (VvT4.8:1-3)