

Leesgroep te Puurs bij Ria Peleman

Wekelijks op maandag vanaf 16 januari bij mij thuis, Begijnhofstraat 34 in Puurs telkens van 20.00 tot 22.00 uur.

Het doel van deze bijeenkomsten is om onze denkkeest te trainen in een andere manier van waarnemen van alles en iedereen in deze wereld. Wat je leert heeft tot doel jou in staat te stellen de rust met je mee te dragen en verdriet en verwarring te genezen. Je zult hoe dan ook leren dat vrede jouw deel is en slechts van je vraagt dat je elke situatie waarin je je bevindt, omhelst. Stap voor stap gaan we samen, als verwonderende kinderen, al spelend op weg naar het licht en onderweg zijn we elkaars leerling en leraar.

Neem jij deze helpende handen aan die je gratis geboden worden?

We werken o.a. wekelijks aan de eerste 50 lessen.