

Studiegroep Vosselare (Gent, België)

Themabijeenkomsten Een Cursus in Wonderen Vosselare 2018-2019

LOCATIE Een Cursus in Wonderen Vosselare: Moerstraat 19, 9850 Vosselare

ZATERDAG van 10:00 tot 13:00 uur

Voor zover jij je bezig wil houden met “Een cursus in wonderen” als jouw gekozen pad tot verdere spirituele ontwikkeling in de zoektocht naar je Zelf (of om gewoon gelukkig te worden), biedt ECIW in 2018-2019 een programma aan in de **regio Gent**, bestaande uit 8 maandelijkse bijeenkomsten, waarin we thema's en werkboeklessen behandelen uit het boek Een Cursus In Wonderen

Wij nodigen een ieder uit om thuis elke dag een werkboekles te doen. Ter ondersteuning hiervan gebruiken we de volledige vertaling van de begeleiding van de werkboeklessen van Robert Perry en Allen Watson.

We beginnen de maandelijkse bijeenkomsten met de theoretische behandeling van een thema. Hierna gaan we in groepjes onze ervaringen delen die te maken hebben met het thema. Na de pauze behandelen we de werkboeklessen van de afgelopen periode.

De indeling van het dagprogramma ziet er als volgt uit:

- behandeling uit het tekstboek aan de hand van een thema
- delen ervaringen thema
- pauze
- werboekles bespreking adv boekwerk Robert Perry en Allen Watson.

De bijeenkomsten worden gehouden van oktober 2018 tot en met mei 2019 (8 bijeenkomsten)

Tarieven

Okt 2018 t/m Mei 2019 (8x):

normaal tarief € 200,00

laag tarief € 160,00

krap tarief € 120,00

Tarieven naar eigen inzicht van financiële mogelijkheden.

Opmerking:

Het is mogelijk om ter oriëntatie een proef-bijeenkomst gratis bij te wonen. U kunt altijd instappen, de bijeenkomsten staan op zich los van elkaar.

Programma 2018-2019

1e bijeenkomst – 6 oktober 2018

Thema: Laat me mijn functie niet vergeten

De enige verantwoordelijkheid van de wonderdoener is de Verzoening voor zichzelf te aanvaarden. Dit betekent dat je inziet dat de denkkeest het enige scheppingsniveau is, en dat zijn vergissingen door de Verzoening worden genezen. Vergeving is de enige functie die betekenis heeft in de tijd.

2e bijeenkomst – 3 november 2018

Thema: Laat me zien dat mijn problemen zijn opgelost.

De correctieprocedure begint met tijdelijk te erkennen dat er een probleem is, maar alleen als indicatie dat een onmiddellijke correctie noodzakelijk is.

Correcties vinden plaats in de denkkeest en gaan altijd over gedachten die ons in onvrede brengen.

3e bijeenkomst – 8 december 2018

Thema: Laat me stil zijn en naar de waarheid luisteren.

Als je de stem van het ego terzijde schuift, hoe luid die ook schijnt te roepen; als je zijn onbeduidende gaven, die jou niets geven wat jij werkelijk wenst, niet aanneemt; dan zul je de machtige Stem van de waarheid horen, kalm in kracht, sterk in stilte en volkomen zeker in Zijn boodschappen.

4e bijeenkomst – 19 januari 2019

Thema: Laat me herinneren dat er geen zonde is.

Wat anders dan zonde zou de bron van angst kunnen zijn, die de schepping van God verduistert en liefde de eigenschappen van angst geeft?

5e bijeenkomst – 9 februari 2019

Thema: Laat me vandaag geen verschillen waarnemen.

Wij die één zijn, willen deze dag de waarheid over onszelf herkennen. We willen thuis komen en in eenheid rusten. Want daar is vrede en nergens anders kan vrede worden gezocht en gevonden.

6e bijeenkomst – 9 maart 2019

Thema: Laat alles zijn precies zoals het is.

Alleen de werkelijkheid is vrij van pijn. Alleen de werkelijkheid is vrij van verlies. Alleen de werkelijkheid is volkomen veilig. En alleen dit zoeken wij vandaag.

7e bijeenkomst – 13 april 2019

Thema: Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten.

Ik kan niet tot U komen zonder mijn broeder. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst herkennen wat U als één met mij geschapen heeft.

8e bijeenkomst – 11 mei 2019

Thema: Laat nu een nieuwe waarneming tot mij komen.

Laten we elkaar vandaag met de ogen van Christus bezien. Kom, broeder, verbind je vandaag met mij.

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is het wegnemen (transformatie) van blokkades, waardoor we ons bewust worden van de aanwezigheid van liefde. Blokkades zijn gedachten die ons in onvrede brengen. Ze maken ons boos of verdrietig, en soms doen ze pijn.

Het doel van het werkboek is jouw geest te trainen. Het doen van de werkboeklessen zal het doel van de cursus mogelijk maken.

Een ongetrainde geest kan niets bereiken. Als we de oefeningen doen, trainen we systematisch onze denkkeest in een andere waarneming van alles en iedereen in deze wereld.